



Siz anlayabiliyor musunuz?

Bazı sözcükler aynı cümle içinde kullanılmamalı. Vicdana aykırı oluyor, rahatsız ediyor, tırmalıyor! Çocuk ve ölüm işte bu sözcüklerden. Bu sözcükler aynı cümlede geçince hayat duruyor, her şey anlamsızlaşıyor. Ben ne yapıyorum diyor insan kendi kendine. Hele bir de bu cümle insan hırsı, insan kini, insan vurdumduymazlığı nedeniyle kurulmuşsa! Utanıyor, insan olmaktan çok utanıyor insan. Aynaya bakamıyor, çocukların yüzüne bakamıyor, suçluluk duyuyor.

Çocuğum doğduğunda zamanla kurduğum ilişkinin değiştiğini hissetmiştim. Onu her kucağıma alışımında bir kez daha büyüleniyordum. Her gün bir şeylerin değiştiğini fark ediyor, her bir değişiklik karşısında hayranlık duyarken, bir gün önceki halini de özlemeye başladığımı hissediyor, bir gün sonra karşılaşacağım değişiklikleri ise merak ediyordum. Zaman buydu işte, her gününden müthiş bir keyif alırken dününü özlemek, yarınını merak etmek. Berkin'in annesi için zaman bitti. Onun elinden Berkin'le birlikte bugünü ve yarını da alındı. Keyif alacağı bir şey, merak edeceği bir şey yok artık, elinde yalnızca geçmiş kaldı. Sımsıkı sarılacağı bir geçmiş. Ben biliyorum bu çaresizliği, ben biliyorum bu karanlığı. Ben anlıyorum Berkin'in anne babasının yaşadıklarını. Peki ya siz Sayın Başbakan? Onlar çocuk sahibi değil, anlamazlar diyordunuz. Sizin çocuğunuz var, siz anlayabiliyor musunuz Berkin'in anne babasını? Siz anlayabiliyor musunuz bu ülkedeki milyonlarca insanın utancını? Niçin çocukların yüzüne bakamadıklarını?

Belki rakamlar daha açıklayıcı olur. Başbakanımız sayılarla konuşmaktan hoşlanıyor, biz de rakamlar verelim. Sağlam iradeyle çocuklarımızın geldiği noktayı en iyi özetleyen rapor, Gündem Çocuk Derneği tarafından hazırlanan "Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu". Derneğin internet sitesinde yer alan 2012 raporuna göz atalım. Raporda esas olarak önlenebilir nedenlerle gerçekleşmiş çocuk ölümleri inceleniyor. Yaygın bir tarama yöntemiyle ulaşılan vakalar, iki ana kategoride incelenmiş. Bunlardan ilki, devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri.





İkincisi ise devlet önlem almadığı için ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri.

Birinci grupta, devlet görevlilerinin doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sebep olduğu ölümler incelenmiş. Örneğin toplumsal olaylar sırasında ya da kara mayınlarına basarak hayatını kaybeden çocuklar, eğitim ya da sağlık hizmeti alırken hayatını kaybeden çocuklar bu kategoride. 2012 yılında bu kategoride 46 çocuğumuz önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetmiş.

İkinci grupta ise, devletin düzenleme, denetleme gibi yollarla yaşam hakkının ihlalini engelleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan ve ölümlerle sonuçlanan ihlaller incelenmiş. Trafik kazaları, aile içi şiddet, iş kazaları, afetler bu kategorideki ölüm nedenleri arasında. 2012 yılında 563 çocuk da bu tür önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetmiş.

Özetle, Gündem Çocuk Derneği'nin raporuna göre, 2012 yılında toplam 609 çocuk; ayda 50 çocuktan fazla, günde neredeyse iki çocuk göz göre göre hayatını kaybetmiş.

Bunlar yalnızca ölümler. Cezaevinde tutulan, işkence gören, çalışan ve çocuk yaşta evlendirilen, taciz ve tecavüze uğrayan çocuklarımızı da ekleyelim. Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi'nin raporuna göre, cezaevlerinde 12-17 yaş arasında toplam 1.879 çocuğumuz var. Üstelik bunların 1.456'sı tutuklu. Adalet Bakanlığı şu anda 5 tane olan çocuk cezaevi sayısının 2016'da 15'e çıkarılacağını bildirmiş. Yeni cezaevleri F tipi mevzuata uygun olacakmış. Çalışma alanına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2012 Çocuk İşgücü Anketi'ne göre, 6-17 yaş grubundaki 15 milyon 247 bin çocuktan 893 bini çalışıyormuş. Yani bu yaş grubundaki her 100 çocuğun yaklaşık 6 tanesi çalışıyormuş. Cezaevlerine giren, çalışan çocuklarımız, evlendiriliyor da. Feminist bir sivil toplum kuruluşu olan Uçan Süpürge'nin verilerine göre bu evliliklerin sayısı yılda yüz bini aşıyor.





Onlar çocuk sahibi değil, anlamazlar diyordunuz. Sizin çocuğunuz var, siz anlayabiliyor musunuz Sayın Başbakan? Berkin'in adını ağzınıza almadınız, peki bu rakamların hesabını verebiliyor musunuz?

